



Mujaddid-e-Azam Imam

Ahmad

Raza

Khan

Qadri رضی اللہ عنہ

**DARA-EL-  
QUBAH AN  
DARK-E-  
WAQT-AL-  
SUBHA**

**Afweren van de dwaasheid in het begrijpen  
van de tijd**

[In deze verhandeling geeft Alahazrat antwoordt op de  
vraag betreffende de aanvangstijd van de ochtend.]

**Alhaaj Mohamed Juzoef Yahya Tangali  
Qadri Noorani Akhtari**

**25-4-2011**

# **DARA-EL-QUBAH AN- DARK- E-WAQT-AL-SUBHA**

**FATAWA-E-RAZVIAH, DEEL 4**

**Mujaddid-e-Azam Imam  
Ahmad Raza Khan  
رضي الله عنه  
Qadri**

## **KWESTIE**

Van : Bazar Lal Kurti, Camp Meruth.  
Afzender : Shaikh Mohammad Ahsanul Haque Hanafi Qadri  
Datum : 14, Ramadan, 1326 Hijri

## **VRAAGSTELLING**

Wat zeggen de respectabele theologen en deskundigen van de Shari'ah (Heilige Qur'aan en Soenna) in deze zaak, dat de Shari'ah absoluut geen theorie of de basis voor de ochtend heeft aangetoond waardoor kan worden afgeleid dat de ochtend is aangebroken? Het is dus niet nodig het begin van de ochtend met de ogen te zien. Of,

verwijzing naar Khazana-i-Riwayat dat de zevende deel van de nacht de ochtend de tijd is.

## BEANTWOORDING

De heilige Mohammedan Shari'ah kan worden gedoteerd met de allerbeste zegeningen en goede wensen, want het heeft vastgesteld de tijden van salaah (gebeden), Ramadaan (vasten), hadj (pelgrims-tocht), zakaat (armenbelasting) en de overgangsperiode voor Iddat (wachtperiode na het overlijden van de echtgenoot van een vrouw) en haar echtscheiding, de periode van conceptie, geboorte, uitstel van het bewijs van de puberteit, vervaltermijn van menstruatie en de bevalling, enzovoorts. Deze effectueringen bestaande uit het opkomen van de dageraad, opgang van de zon en ondergang van de zon en de schemering, de middag en dergelijke types zoals dagen, maanden en jaren.

De basis van het begrip van al deze zaken is de visie en de waarneming. Er is geen enkele onderwerp uit deze die kan worden begrepen zonder de waarneming met de ogen. Natuurlijk is het helemaal niet mogelijk met een berekening of rationele wet. Integendeel, het inzicht en waarneming zijn de ruim voldoende basis van hun begrip met de berekening en de rationele wet. En de waardige Shari'ah is het hoogtepunt van zowel de visie als de rationele wet die naar de hele wereld (de mensheid) is afgedaald. En onder hen zijn er velen die niet in staat zijn door de toetsing van

de berekening van astronomische getalen en de efemeriden  
(eendagsvliegen) te gaan.

